



**Marina Janssen** \* 19 feb 1963 - † 8 mei 2021

Ons lieve koormaatje Marina heeft jarenlang heel moedig gestreden tegen haar ziekte. Na al die jaren samen zingen moeten we nu afscheid van haar nemen.

In dit herinneringsboek kunnen we ons gevoel en onze gedachten over Marina delen met elkaar. Mocht je mooie herinneringen hebben of anekdotes willen delen, dan lezen we die hier graag.

**Hermelinde Leenders: Dag Marina**

Samen 21 jaar bij het popkoor en samen zingend in het Alten1-groepje. Wat hebben we toch mooie dingen mee mogen maken. Dank je wel daarvoor! Dierbare herinneringen waarbij ik de bijzondere uitstapjes met de Altjes koester. Jij genoot daar ook zo van en wat had je nog graag langer het leven willen omarmen. Mijn bewondering en respect voor de manier waarop jij met jouw ziek zijn bent omgegaan en hoe je tot in de puntjes jouw afscheid hebt geregeld. Ik zing graag nog een keer samen met jou meid.

“Jullie blijven in mijn hart...” heb je binnen in de kaart geschreven waarop je zo prachtig, krachtig en stralend staat. Lieve Marina, jij blijft in mijn hart!

donderdag 13 mei 2021

Theo : Lieve Marina

De 3e helft na de repetitie sloeg jij bijna nooit over. Je zat altijd in het midden en was ook vaak het middelpunt. Serieuze gesprekken werden er gevoerd, maar er was ook ruimte voor veel lachen en plezier. Daar deed jij volop aan mee en je genoot er ook van. We gaan je daar missen, maar niet vergeten en we zullen zeker nog vaak mooie herinneringen aan jou ophalen.

In de voorbereiding naar ons concert in 2018 hebben we als koor een zaterdag besteed aan de keuze van de nummers. We waren in 2 groepen verdeeld en een ieder kon een nummer voorstellen met daarbij je motivatie.

Jij ging voor de groep staan en hebt toen het nummer Feel ingebracht. Je wilde niet dood je wilde leven en dat nummer belichaamde dat voor jou. De wilskracht en power waarmee je dat bracht heeft bij mij toen veel indruk gemaakt. Kippenvel over heel mijn lijf. Wat een sterke vrouw stond daar.

Helaas heeft het niet zo mogen zijn, maar je hebt gevochten als een leeuw.

Elke keer als we Feel zingen, of ik hoor het op de radio, moet ik daaraan denken. Dat zal nooit meer weggaan.

Rust zacht lieve Marina.

donderdag 13 mei 2021

jose: lieve Marina

Lieve Marina, ook ik heb zoveel herinneringen aan jou! 21 jaar zingen, dansen, lief en leed delen en ook heel veel lachen. De wekelijkse borrel na de repetitie sloeg jij zelden over. Jij was er gewoon altijd. Popkoor 2000 was heel belangrijk voor jou. Ik kan me niet voorstellen dat je er nu gewoon niet meer bent. Zo fijn dat we in november voor je hebben kunnen zingen, een concert helemaal voor jou alleen, dat je er gewoon bij was en zelfs meezong.

Diep respect voor jouw strijdvaardigheid, je kon en wilde niet opgeven. Je wilde gewoon nog niet weg. Je bleef maar knokken, maar nu heb je de strijd toch moeten staken. We gaan je vreselijk missen.

Lieve Marina, je hebt nu eindelijk rust. Je blijft voor altijd ons heel bijzondere popkoormaatje.

Liefs, Jose

woensdag 12 mei 2021

OdettevanMulleM: Marina

Wat je in je hart sluit

Laat je nooit meer los!!

woensdag 12 mei 2021

SusanvanBon: Lieve Marina...

Wat zie je als je naar deze prachtige foto kijkt? Kijk goed...Het lijkt wel alsof je ons één voor één aankijkt, met die intense blik zoek je contact zoals je altijd deed. Alsof je ons zegt; Ik ben er nog! Je wilde ook nog niet weg van deze aarde, zei je. Je kon je er geen voorstelling bij maken....wij ook niet lieve Marina. Je bent er ook nog!! Voor altijd! In onze gedachten. We gaan je het afscheid geven wat je zelf tot in de puntjes geregeld hebt. Zoals jij het wilde, omdat het over jou gaat! Jij krijgt nog een keer die prachtige glansrol....kon je er maar bij zijn...kon je het maar trots aanschouwen....dat was jouw grootste wens! Lieve Marina, samen met al jouw lieve koormaatjes beloof ik je dat je onze liefde voor jou zal voelen. We gaan je met trots toezingen. Zing je nog één keertje met ons mee? Dag lief mens...

woensdag 12 mei 2021

Mieke Smits: Marina

Lieve Marina,

Ook ik heb 21 jaar gezongen met jou en dat waren schitterende jaren. Wat een respect heb ik voor jou gekregen tijdens die vreselijke ziekte. Je bleef vechten en pakte iedere strohalm aan om langer hier te kunnen blijven. Altijd vol goede moed begon je weer aan je kuren en kwam je iedere woensdag naar koor. We hebben ook veel gelachen in de 3de helft maar ook weleens met een traan. Ik zal je plaatsje binnen het koor erg missen. Wat was je een sterke, krachtige, lieve en geweldige vrouw. Dag lieve Marina. ♥

woensdag 12 mei 2021

Jeroen: Vaar wel

Lieve Marina,

Een kleurrijk persoon gaat heen. Wat een krachtige prachtige vrouw was jij. En wat hebben we het fijn gehad samen. samen zingen en plezier maken. De hemel heeft er een prachtige ster bij. Ik zoek je op telkens als ik de nacht in kijk.

vaar wel. X

woensdag 12 mei 2021

**Marian Polman: Marina**

Lieve Marina

Ja 21 jaar mijn lief koormaatje geweest. Je was ook een steun voor mij. Wat heb je gestreden. Jou glimlach blijf in mijn gedachten. Lief mens wat zal ik je gaan missen, maar we geven je een waardig afscheid met ons koor. Lieve krachtige sterke Marina rust zacht. xxx

woensdag 12 mei 2021

**Marian Knipping: Lieve Marina**

Samen 21 jaar popkoormaatjes. Zoveel mooie, dierbare herinneringen. Wat heb jij een kracht en positiviteit laten zien! Toen ook ik getroffen werd door die rotziekte leefde je enorm met me mee. Het was fijn een concert speciaal voor jou te geven. Wat straalde je, nog één keer zingend op het podium. Met dat beeld van jou hou ik je in mijn gedachten. Lieve Marina, rust zacht.

Marian xxx

woensdag 12 mei 2021

**Janet van Zoolingen: Lieve Marina**

Wat was het fijn om samen met jouw te lachen, te huilen, te dansen, te kletsen en vooral samen te zingen. Wat hebben we veel plezier gehad, krom gelegen van het lachen op de achterste rij. Maar ook hele fijne gesprekken gevoerd, lief en leed gedeeld. Fantastisch knap en sterk hoe je je kracht altijd weer bij elkaar pakte om toch nog zoveel mogelijk van het leven te genieten. Zo ontzettend fijn dat je onlangs nog bij ons kon zijn, samen met je eigen altjes, om te knuffelen met de lammetjes. Wat hebben we genoten van elkaar en de beschuit met muisjes, het vuurtje en de heerlijke zon die ons allen verwarmde, waardoor je eindeloos kon genieten. Lieve lieve Marina, wat ga ik je missen mooi mens. XXX

woensdag 12 mei 2021

**Floor Wierink: Dag lieve Marina**

Een krachtig, prachtig mens ben jij!  
Een koorkanjer in hart en nieren ??

Wat hebben we veel gezongen, gedanst, gefeest, gerepeteerd, gekletst, opgetreden, gelogeed, geborreld en genoten met elkaar.

Wat heeft de muziek toch veel betekend, herinneringen en avonturen gebracht. Voor jou, voor ons allemaal. Jouw koor, ons koor, het heeft ons verbonden voor altijd! ??

Er was nog een speciale verbinding die we hadden... als moeders. Moeders van die mooie, bijzondere zonen van ons. Zonen die voor zorgen zorgden, waar we onvoorwaardelijk als leeuwinnen voor moesten en moeten opkomen. We hadden er zoveel mooie en intense gesprekken over. Dat was bijzonder en heel erg waardevol! Het gaf een speciale band.

Dat je in de armen van Bart bent gestorven zegt alles lieve schat.... alles wat jij nodig hebt om je rust te vinden.

We gaan je een mooi afscheid geven! Zingend, met een traan en een glimlach. En... zoals beloofd... de pauwenveer zal rond dwarrelen, daar waar jouw koor zingt. Als eerbetoon aan jou! Waar we ook zingen, wat we ook zingen, jij zal er altijd bij zijn. In onze harten, in onze gedachten. We zijn zo trots als een Pauw op jou lieve, mooie, sterke Marina ? en dankbaar dat je één van ons bent!

Godsamme wat zullen we jou missen!  
Liefs Floor van 't koor

---

woensdag 12 mei 2021

**Riabrussen: Marina**

Het is nog steeds onwerkelijk en moeilijk te geloven dat mijn koormaatje Marina is overleden . We zagen elkaar wekelijks bij de repetitie en meestal zaten we vooraan naast elkaar om niets te hoeven missen. Na afloop beide vaste klant bij de borrel. Leuke gesprekken, veel lachen en natuurlijk ook van de moppen die (meestal) verteld werden door de mannen. Marina wat heb ik jou bewonderd hoe je met jouw ziekte omging. Je hebt lief en leed gedeeld maar jouw vrolijkheid had meestal de overhand al weet ik dat er zeker ook moeilijke tijden waren. Popkoor bracht jou zeker even ontspanning en kon je daardoor jouw ziekte soms even vergeten. Wat fijn dat je toeliet dat we voor je mochten koken en dat popkoor jou mocht ondersteunen in deze laatste maanden van jouw ziekte. Waarvan het bezoek aan de lammetjes bij Janet een hoogtepunt was.

Marina ik zal je nooit vergeten. Liefs, Ria

---

dinsdag 11 mei 2021

**Jan Vernooij: Dag Marina**

Ze zeggen dat je gestorven bent, en dat is ook zo.

Het is stil geworden om je heen.

Maar toch horen we je nog spreken en lachen en zien we met gesloten ogen wat je deed toen je nog bij ons was.

Nee, je zou pas echt dood zijn als we je zouden vergeten en als je, weggewist uit ons geheugen, ons niet meer bij zou staan met raad en daad. Want dat doe je dus nog als we verhalen over jou vertellen en herinneringen ophalen: hoe je het leven zag en de mensen om je heen. Je hebt ons de weg gewezen.

Nee, alles is nog niet voorbij.

Je leeft in onze herinneringen over jou.

Onze handen kunnen je niet meer vasthouden, maar wel onze woorden en ons hart.

Zo laten we je altijd leven.

Jan

---

dinsdag 11 mei 2021

Lucette: Lieve Marina

Lieve Marina,

21 jaar is het alweer geleden dat we beide bij het koor van start gingen. Al snel hadden we een aansluiting omdat we net beide een scheiding mee maakten. Ik zong eerst nog bij de lage Alten maar na een nieuwe stemtest kwam ik ook bij de Alten1. Je hebt zoveel voor de kiezen gehad in jouw leven maar je sloeg je er steeds zo sterk doorheen. Na de 1e keer kanker was je weer zo ondernemend en sterk. Jammer dat deze ziekte weer toe moest slaan bij jou. Ik zal je missen bij onze 3e helft. Het was altijd reuze gezellig met een hapje en drankje. Ik zal jouw lach en positieve uitstraling nooit vergeten! Dag mooi mens!

Liefs Lucette

dinsdag 11 mei 2021

Marloes Exalto: Hartestralen

Lieve Marina,

Vanaf het eerste moment dat ik je ontmoet heb raakte je me. Met je mooie sterke buitenkant. Je krachtige uitstraling. En tegelijk ook met je binnenkant, je kwetsbaarheid en openheid. Ik voelde direct een klik met je, en je verwelkomde me hartelijk in onze stemgroep. Je deelde al snel over je ziekte met me, en ook over je wens dat we als koor voor je zouden zingen op je afscheid. Ik moest toen al slikken... Ik herken(de) veel van mezelf in jou, en ik denk dat jij dat ook voelde. Gelukkig heb ik niet dezelfde strijd te voeren als jij met deze vreselijke ziekte. Wel herken ik het groot 'voordoën', sterk willen zijn, en vooral volop willen leven. En daarnaast de angst, de twijfel, het kwetsbaar voelen. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik je heb mogen leren kennen. Dat we samen hebben mogen lachen, genieten, zingen. En ook dat ik een kijkje mocht nemen in wat er diep van binnen bij je speelde. Ik ben dankbaar voor ons fijne appcontact. Voor het feit dat ik de bloemen voor jou en je familie mocht regelen bij jouw concert afgelopen najaar. Ik denk met een glimlach terug aan het moment dat ik samen met onze dochter Emma iets lekkers naar je toe mocht brengen afgelopen winter. En zo zijn er nog zoveel mooie warme herinneringen. Ik hoop en geloof dat je nu in je niet-aardse lichaam pijnvrij en met een grote glimlach op je ziel mag rusten, en wens dat je voor altijd Feel en Skyfall mag horen. Ik mis je nu al. Marloes Alt1

dinsdag 11 mei 2021

Joke Kösters: Dag lieve Marina

We deelden samen ruim 21 jaar Popkoor2000-herinneringen, kwamen vanaf het begin bij het koor.

We waren lotgenoten van die vreselijke ziekte die jou uiteindelijk fataal werd. Je wilde net als ik een groot feest geven na '10 jaar ziekte vrij', maar dat mocht bij jou helaas niet zo zijn.

Niet meer samen op het podium, géén gezellige borreluurtjes na de repetitie meer. We hoeven niet meer voor je te koken. Ik heb nog, als laatste maaltijd, bami voor je mogen maken, dat was

geloof ik wel je lievelingseten, bami! Weet niet of je het nog opgegeten hebt, zo ziek ik je 'ineens' aantrof op je bank.

De volgende dag kwamen 'ze' je al halen. De hemel heeft er nu een engel bij.

Ik blijf je herinneren als een vrolijke powervrouw die altijd positief bleef, wat was jij een vechter zeg, een voorbeeld voor velen.

Rust zacht lieve Marina, we gaan je heel erg missen.

Joke xx

---

maandag 10 mei 2021

**Mieke Lamers: Lieve mooie sterke dappere Marina**

Ondanks dat we wisten dat het eraan zat te komen, komt het nieuws te snel en snoeihard binnen! Wat een voorbeeld van positiviteit en strijdlustigheid was jij. Jij was nog niet klaar met het leven...de ziekte besloot helaas anders.

Het popkoor was je lust en leven en wat hebben we met ons allen nog genoten en samen gezongen in november met het concert opgedragen aan jou. Fijn dat we dit voor jou en vooral nog met jou konden doen.

We gaan je missen lieverd.

---

maandag 10 mei 2021

**Ton: Marina**

Zo sterk bij alle tegenslagen

zo ervoor gaan elke keer weer

zoveel mooie herinneringen die altijd zullen blijven

zo jammer dat uiteindelijk die gemene ziekte het van haar won

***voor altijd een plekje in mijn hart***

---

maandag 10 mei 2021

**Anita Spaan: lieve Marina**

Deze dag hoorde ik  
veel vogels in een boom  
ze zingen, tjirpen veel en

misschien is het dat zij proberen  
om mij wellicht wat te kalmeren

Ze zijn nu vast ook daar bij jou om  
voor je te zingen en voor al je vrienden  
Ze zingen allemaal - maak je geen zorgen  
Niet alleen vandaag maar ook morgen...

lieve groet Anita

---

maandag 10 mei 2021

John van Anholt: Marina

*Heel bijzonder!*

*Heel gewoon!*

*Gewoon een heel bijzonder persoon!*

Rust zacht lieve Marina

---

maandag 10 mei 2021

wil hendriks selman: Marina

Onze lieve Marina is er niet meer. Moeillijk te bevatten. Wij waren allebei vanaf het begin in 2000 lid van het koor.

Ik herinner me Marina vooral als een positief ingestelde sterke vrouw die ondanks alle ellende die ze meemaakte, toch probeerde zoveel mogelijk te genieten. Op woensdagavond na de repetitie nog een wijntje met een nootje bij de Kinkel, er werd heel wat afgelachen. De mooiste herinnering is voor mij een avond waarop barman Harry oude bekende nummers liet horen die we allemaal kenden en allemaal meezongen. Marina zat er bij met de armen heen en weer zwaaiend, wat was het gezellig! Ze genoot met volle teugen! Die herinnering van Marina zal me altijd bijblijven.

---

maandag 10 mei 2021

Evelien Nuijs: Marina

Lieve Marina

Wat oneerlijk dat je deze strijd hebt verloren. Zo dapper en sterk als jij was! We gaan je heel erg missen.

Heel veel liefs Evelien.



**Maarten Nijenhuis: Niet te bevatten**

Popkoor 2000 was voor Marina een groot onderdeel van haar leven. Ze kon intens genieten van het samen zijn en het samen zingen. Het popkoor was als een familie voor haar. Ik zal haar enthousiasme, haar kritische blik en haar lach intens missen. Wat was het een mooi mens!

---

zondag 09 mei 2021